

Η ημέρα της 21^{ης} Νοεμβρίου, ημέρα ευλαβικής μνήμης των Εισοδίων της Θεοτόκου, έχει καθιερωθεί ως ημέρας εορτασμού των **Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας, των Αποστράτων & Βετεράνων**.

Από αιώνων τα χείλη ψάλλουν: «**Τη Υπερμάχω Στρατηγῶ τα νικητήρια**» απευθυνόμενοι προς τη Θεοτόκο και τα στήθη πλημμυρίζουν από συναισθήματα ευλάβειας, αλλά και υπερηφάνειας και αλτρουισμού.

Σήμερα δεν είναι μια απλή τελετή, αλλά ένας φόρος τιμής στο κομμάτι του Έθνους και του Λαού μας, τους άνδρες και τις γυναίκες που σε καθημερινή βάση αγωνίσθηκαν και αγωνίζονται, υπερασπίζοντας την ελευθερία και την ακεραιότητα της χώρας μας.

Η εθνική μας ιστορία είναι κατάμεστη από φωτεινά γεγονότα εμπύχωσης κι ενδυνάμωσης του λαού και του στρατού μας και κοσμείται από θαυμάσιες επιτυχίες και νίκες, από εθνικές ανατάσεις κι αναστάσεις, που οφείλονται στην αγάπη μας στο πρόσωπο της Παναγίας.

Στην περίπτωση των ΕΔ της χώρας μας, δεν πρόκειται «απλώς» περί ενός «εργαλείου πολιτικής». Δεν πρόκειται «απλώς» περί ενός Στρατού που λειτουργεί ως εκτελεστικό όργανο της νομίμου Αρχής, της Πολιτείας, εις τα πεδία της Εθνικής Αμύνης και Ασφάλειας.

Οι ΕΔ υπήρξαν ιστορικώς, ένας εκ των πλέον γνησίων εκπροσώπων του Έθνους.

Η ιστορική, μοναδική και ανεκτίμητη προσφορά των Ενόπλων μας Δυνάμεων, δεν είναι «απλώς» ότι υπεράσπισε, οσάκις επέστη ανάγκη, την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα και μάλλον περισσότερο, την τιμή της Πατρίδας.

Από αρχαιοτάτων χρόνων στις Θερμοπύλες, στο Μαραθώνα, στη Σαλαμίνα, στο Βυζάντιο και νεότερα, στο 1821, στους Βαλκανικούς Πολέμους και στο 2^ο Παγκόσμιο Πόλεμο, η αυτοθυσία και το αξιόμαχο του στρατεύματος, διά της θυσίας

ποταμών σεπτού Ελληνικού αίματος που έχυσε ο Ελληνικός Στρατός υπέρ Πίστewς και Πατρίδος διατήρησε την εδαφική μας ακεραιότητα, προστατεύοντας τις οικογένειες, τα ήθη και τα έθιμά μας.

Η συμβολή των ΕΔ στην προάσπιση της Εθνικής κυριαρχίας μας, είναι ότι εξ αρχής υπήρξε και πάντοτε παραμένει η γνησιότερη έκφραση της εθνικής κοινωνικής μας συνοχής – καταλύτης και θεματοφύλακάς της-.

Οι ΕΔ υπήρξαν και παραμένουν, ο πλέον αυθεντικός, κοινωνικά δημοκρατικός θεσμός της Ελλάδος, το ασφαλές θεμέλιο της αρχής της Λαϊκής Κυριαρχίας και το ισχυρότερο όπλο της Διπλωματίας.

Κάθε σοβαρή χώρα οφείλει να είναι αυτοδύναμη και αυτάρκης σε ότι αφορά τη δυνατότητα της επιβίωσης. Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι απόλυτα ικανές να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις και να διασφαλίσουν το αγαθό της ασφάλειας και την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας.....

Σε τελική ανάλυση επιβεβαιώνονται εξόχως, ιδιαίτερα στις μέρες μας, τα λόγια του Θουκυδίδη

«Εκ πολέμου γαρ μάλλον η ειρήνη βεβαιούται»

δηλαδή **η Στρατιωτική Ισχύς είναι εκείνη η οποία εγγυάται την ειρήνη.**

Ζήτω το Έθνος, ζήτησαν οι ΕΔ.